

Aviv gerst en het eerstelingsgarve offer

De lente is hier en men weet al wat dat wil zeggen; bloemen die uitkomen, het huis schoonmaken voor Ongezuurde Broden en o ja, laten we de gerst ook niet vergeten.

Het jaar 2007 was een bijzondere tijd op veel verschillende manieren mits het weer hier in Israël heel ongewoon is geweest en het begin der lente (*de lente equinox*) komt heel dicht bij (*ongeveer 1 a 2 dagen afhankelijk van hoe men telt*) de nieuwe maan.

Maar het is duidelijk dat de nieuwe maan **VÓÓR** de equinox plaatsvindt, in de winter dus en daarom moeten we volgens de Bijbelse kalender, een tweede extra maand inlassen genaamd Adar 2 en zo start het Bijbelse jaar pas bij de nieuwe maan van 17 april, bij zonsondergang. Het Pesah zal dit jaar op 30 april vallen, na zonsondergang en de Hoogdagen van Ongezuurde Broden op 2 mei en 8 mei, beginnend bij de voorgaande zonsondergang.

Wat nu met de gerst? Alhoewel sommigen onder jullie, indien men ten rade gaat bij de Karaïeten, verteld zijn dat de gerst in Israël zo goed als Aviv was, toch kunnen wij getuigen dat dit simpelweg niet klopt.

We hebben persoonlijk doorheen verschillende gebieden gereisd en de gerst gecontroleerd op vele plaatsen, in contact geweest met diverse mensen en ook met teams die ook op gerst *expeditie* zijn gegaan en wij kunnen zonder twijfel zeggen naar alles wat wij gezien en gehoord hebben, dat de gerst beslist niet Aviv is en het is nog niet lente.

Terwijl ik deze brief schrijf hebben we net een paar dagen sneeuw meegemaakt en gisteren waren we nog warm gekleed met onze winter kleren en de verwarming aan, met dikke truien daar nog eens bovenop. Dit klinkt niet als zomer in Israël. Vergeet niet dat er in Israël maar twee seizoenen zijn, winter en zomer en ik kan bevestigen dat de zomer nog niet begonnen is. Daarnaast werd ook door anderen bevestigd dat deze beslist **NIET** Aviv is in de meeste gebieden en dat pas volgende maand zal zijn.

Waarom beweerden de Karaïeten dan dat we wel al van Aviv kunnen spreken? Dat komt door hun *persoonlijke uitlegging* van wat Aviv is. Volgens de Karaïeten moet men het gehele land Israël doorreizen en als men genoeg rijpe gerst in zijn hand kan houden, dan telt dat voor Aviv (wat zoveel betekent als rijp, niet groen) maar is dit correct volgens de Schrift?

Lev 23:9-10 En Yahweh sprak tot Mosje: Spreek tot de Israëlitzen en zeg tot hen: Wanneer gij komt in het land dat Ik u geef, en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarve van uw oogst naar de Priester brengen.

Aan de hand van het bovenstaande vers kunnen we duidelijk afleiden dat het jaar pas begint en de gerst pas Aviv mag genoemd worden, indien het merendeel van alle plaatsen binnen Israël, Aviv klaar zijn mits **iedereen** zijn persoonlijke eerstelingsgarve moest brengen aan de Priester zodat die hem kon wuiven en die kon aanvaard worden door Yahweh.

Ik kan absoluut bevestigen dat er dit jaar geen rijpe Aviv gevonden is, niet in Jeruzalem, de Sjeffala regio, het Noorderste gedeelte van het land of zelfs in het gebied van Galilea. Er kan wel hier en daar wat gerst gevonden worden in de Jordaan vallei (*dewelke in een normaal jaar eerst rijp wordt en zeker bijna volledig Aviv is bij aanvang van Pesah*) alsmede in de Negev. Dit is niet Aviv maar

volgens sommige, zoals de Karaïeten, mag men iets al Aviv noemen terwijl het slechts gaat om wat velden hier en daar of zelfs ongebruikbare gerst die langs de weg groeit maar uit de Schrift blijkt dit fout te zijn.

Indien iemand de Aviv verslagen volgt van de Karaïeten of welke andere groep dan ook, vraag hen dan even het volgende: *Van alle gerst in het land Israël, hoeveel percentage is op dit moment Aviv of zal binnen de volgende 2 a drie weken dat wel zijn?*

Als ze eerlijk zijn zal het antwoorden zijn dat slechts 10% of misschien 15% rijp is en niet meer.

Het probleem is dat gelovigen gaan naar ongelovigen zoals de Karaïeten, die het eerstelingsgarve offer niet begrijpen, noch waar de gerst echt voor staat. Wanneer de gerst volledig oogstbaar is geworden in het land, dan moet *iedereen* daar een eersteling oogst van brengen, van hetgeen hij afgesneden had en dat moest hij naar Jeruzalem brengen, bij de Priester, zodat het kon aanvaard worden door Yahweh op het Feest van Eerstelingen ten tijde van Ongezuurde Broden.

De manier waarop men de omer kon klaar maken was door de garve te slaan. Iedereen moest zijn eigen garve afsnijden, zoals ieder van ons de eerstelingsgarve (*dat symbool staat voor het offer der Messias omwille van onze zonden*) nodig heeft om aanvaard te worden door Yahweh en het volk mocht het offer niet zelf brengen maar de Priester (*type van Yahsjoea'*) alleen mocht het offer brengen voor allen, waarna hij het wuifde naar de Hemel toe. Daarnaast staat het slaan van het offer symbool voor hoe Yahsjoea' werd geslaan, zodat onze zonden konden worden vergeven. Daarna werd op Pinksteren het eerstelingsgarve tot bloem verwerkt en werden er twee broden van gemaakt die symbool stond voor het volk want deze waren gedesemd want slechts Yahsjoea', de ware eerstelingsgarve, was zonder zonde.

Merk ook op dat het "*eerstelingsgarve*" moest gezwaaid worden naar de hemel toe, als zijnde een symbool dat iets effectief naar de Hemel werd overgemaakt, om voorgesteld en aanvaard te worden door Diegene die op de Troon van het universum zit.

Wanneer men de ware betekenis begrijpt die schuilt achter de gerst en de eerstelingsgarve ceremonie, wordt het heel duidelijk dat het niet kon gedaan worden omwille van een of twee velden of zelfs maar één gebied of maar één stam want hij is het eerstelingsgarve offer van "**alle 12 stammen van Israël**".

Het mag dus ook gezegd worden dat we niet kunnen spreken van Aviv als niet het leeuwendeel van het land Israël al rijpe gerst heeft en dat is een feit dat de Karaïeten, mits zij ongelovig zijn in Yahsjoea' als Messias, niet zouden begrijpen. Mits het offer symbool staat voor Yahsjoea' als eersteling van zij die opgestaan zijn uit de doden, moet het ook volgroeid zijn want Yahsjoea' was geen onvolgroeid of gebrekkig offer.

1Kor 15:20 Maar nu, Messias is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn.

1 Kor 15:23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Messias als eersteling, vervolgens die van Messias zijn bij zijn komst.

Joh 20:16-17 Yahshua zeide tot haar: Mirjam! Zij keerde zich om en ziede tot Hem in het Hebreeuws: Rabboeni, dat wil zeggen: Meester! Yahshua zeide tot haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga naar min broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn Elohim, en uw Elohim.

Deze verzen staven dat de hele eerstelingsgarve offer ceremonie slechts werd ingesteld als een voorafschaduwning van de perfecte die komen zou, als zijnde het perfecte offer aan Yahweh, als de vergiffenis voor onze zonden en doordat zijn offer volmaakt en aanvaard was, zo ook zullen wij aanvaard worden in de Yahweh familie ten tijde van de opstanding en geteld worden als zijn broeders.

Heb 2:11 Want Hij, die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit één; daarom schaamt Hij Zich niet hen broeders te noemen.

Mits de hele eerstelingsgarve ceremonie een voorafschaduwning was van Yajsjoea' als Gezalfde, is het onmogelijk dat of het offer zou komen van een klein veldje ergens of van maar een deel van Israël óf dat de gerst nog niet volledig rijp en volgroeid zou zijn en toch tellen als een volmaakt offer voor Yahweh, hetgene Yajsjoea' wél was. Daarom laten we het jaar in 2007 niet aanvangen vóór de equinox en nog vóór de gerst gerijpt en Aviv is maar we wachten zoals de Schrift zegt voor het ware Aviv, om zo een volmaakt offer te brengen voor het Feest der Eerstelingen net zoals Yajsjoea' volmaakt was en dat is een feit waarvoor ik bid dat op een dag, wanneer de blinddoek afgaat, sommigen onder de Karaïeten mogen begrijpen.

***Congregation of YHWH Jerusalem PO Box 832 Carteret NJ 07007
www.coyhwh.com***